

Masonitefabriken i Rundviksverken eldhärjades åter

Rundvik (VK). Nordmalings Ångsågs Aktiebolags masonitefabrik i Rundviksverken eldhärjades på tisdagsförmiddagen. Dessbättre inskränkte sig skadorna till 20.000—25.000 kronor. Men det såg ett tag i början mycket hotfullt ut och branden förorsakade ett driftsstopp i fabriken på c:a nio timmar.

Det var det gamla vanliga som inträffade dvs brand i fabriken tork- och fuktavdelning. En händelse som nära nog kan betraktas som årligen återkommande. Tyvärr lyckades elden den här gången hoppa över till ytterligare en sektion av avdelningen. Något som bland annat medförde, att ett större parti färdiga produkter av masonite förstördes eller blev brand- och vattenskadade. Tack vare ett sk sprinklersystem, som automatiskt kopplas till vid bränder av det här slaget, kunde elden begränsas i tid. Sedan fick de båda brandkårerna från Rundvik och Nordmaling snart nog elden under kontroll. Elden började omkring klockan 9.30 och vid 11-tiden var elden så gott som släckt.

Det har visat sig svårt att stoppa den här sortens bränder i masonitefabriken. Den oljebehandlade produkten blir lätt eldfångd när den

2/3 1966
kommer in i tork- och fuktavdelningen. En lokal överhettning kan uppstå och då är faran genast överhängande. Det var vad som skedde på tisdagen. Men man har under årens lopp blivit vis av faran och infört ett effektivt eldbekämpningssystem. Det var närmast den olyckliga omständigheten att elden spred sig över till ytterligare en avdelning av fukten som kom tisdagsbranden att få lite större omfattning än vanligt. Men det har varit betydligt mera hotande vid tidigare -tillfällen. Bland annat 1961 och 1964, då skadorna blev åtskilligt större än nu.

Inne i fukten förstördes en del material såsom belysningsapparat, propellerfläkt och en kåpa. Bortåt 100-talet masoniteskivor totalförstördes. Men ett betydligt större part blev rök- och vattenskadat. Driften kunde återupptas på tisdagskvällen vid 19-tiden.

Ivar Sjögren mästare i Nordmalings kommun

1/3 1966

Nordmaling (VK) Ivar Sjögren, Lögdeå, blev Nordmalings kommunmästare på skidor efter en rafflande duell med huvudkonkurrenten Sven-Olof Lindgren, Gräsmyr, vid finalen i kommunmästerskapet på skidor i Gräsmyr på söndag. Ivar bara ökade försprånget under de tre rundorna och med drygt en minut slog han Sven-Olof. Därmed tog han hem mästerskapstecknet. Sjögren, nu 34 år och egentligen hemmahörande bland yngre oldboys, gjorde en verkligt fin insats på den rätt svåra 5 km-slingan och det blir intressant att se vad han kan göra i kommande söndags Örnlopp.

Bland äldre oldboys segrade Valdemar Nordberg, Norrfors och tog därmed hem de åtrådda mästarstecknet i klassen före betydligt yngre konkurrenter. Valdemar är 56 år och garvad se'n årtienden i de vita spåren. Bland damerna segrade Evy Lindblom, Olofsfors, som vanligt vill vi tillägga. I damklassen, liksom i de yngre klasserna bland pojkar och flickor har inte konkurrensen varit hård. Ulf Björklund, Sunnansjö, t ex har under tävlingen varit ensam bland yngre juniorer och lika illa har det varit i gruppen pojkar A där Malte Lydig ensam residerat.

Bo Sandström, Nordmaling, blev kommunsegrare bland pojkar B. Han är ung i klassen, men har åkt tapert. Så är han ju även som till en sporthandlare. Bland pojkar C blev Folke Lindblom, Olofsfors, mästare och bland yngre oldboys Vigert Johansson, Norrfors. Dan Andersson, Rundvik, segrade överlägset bland äldre juniorer.

Över 60-talet åkare ställde upp i Gräsmyr. Däribland många flickor och pojkar. Det blev en verkligt fin final på kommunserien i vilken i år körts fem tävlingar trots kyla och hårt väder. Bästa klubb ansågs Norrfors bli med Högåker på bronsplats. Detta även om IFK Rundvik varit den vassaste klubben dömdes Norrfors som segrare av skidledarna Henry Oldberg och Otto Areblad från Rundvik. Som extra belöning kommer Norrfors nästa år att få anordna en tävling i serien.

Gräsmyrs NTO-avdelning svarade för arrangemanget och hade i bygdegården dukat upp ett dagnasteprisbord, som räckte till alla deltagarna - det blev t o m priser över.

Seniorer 15 km: 1) I Sjögren, Lögdeå 1.07.31, 2) S-O Lindgren, Gräsmyr 1.07.31, 3) Ö Söderström, Högåker 1.09.17, 4) B Hansson, Nordmaling 1.11.06, 5) L. Engblom, Nordma-

ling 1.12.07, 6) T Johansson, Norrfors, 1.13.42, 7) I Strömberg, Gräsmyr 1.14.50, 8) B Johansson, Rundvik, 1.16.30, 9) Y Jonsson, Gräsmyr 1.17.30, 10) B Lundgren, Rundvik 1.18.20.

Yngre oldboys 10 km: 1) R Gustafsson, Olofsfors 50.08., 2) V Johansson, Norrfors 51.27.

Äldre oldboys 5 km: 1) Valdemar Nordberg, Norrfors 25.09, 2) T Johansson, Norrfors 25.12, 3) H Sandström, Nordmaling 26.26, 4) A Gustafsson, Brattsbacka 26.27.

Damer 5 km: 1) E Lindblom, Olofsfors 28.08, 2) G Johansson, Norrfors, 30.12, 3) B Forsberg, Norrfors 31.51.

Flickor grupp A 2,5 km: 1) G Glas, Gräsmyr 16.58, 2) K Wännman, Gräsmyr 17.36, 3) A-K Jakobsson, Gräsmyr 18.08.

Flickor grupp B 2,5 km: 1) V Magnusson, Nordmaling 15.07, 2) L Lindgren, Hörnsjö 16.34, 3) B Nordin, Gräsmyr 17.34, 4) Y Lindgren, Jörn-sjö 17.42, 5) H Oskarsson, Gräsmyr, 17.50, 6) I Nyberg, Gräsmyr 21.42.

Äldre juniorer 10 km: 1) D Andersson, Rundvik 44.30, 2) L E Berggren, Rundvik 46.09, 3) T Nyberg, Gräsmyr 52.15.

Yngre juniorer 5 km: 1) U Björklund, Gräsmyr 22.52.

Pojkar grupp A 2,5 km: 1) M Lydig, Nordmaling 11.40.

Pojkar grupp B 2,5 km: 1) P Johansson Norrfors 11.20, 2) S Johansson, Norrfors 12.15, 3) I Nyberg, Gräsmyr, 13.33, 4) E Johagen, Gräsmyr 17.07.

Pojkar grupp C 2,5 km: 1) O Johansson, Norrfors 12.22, 2) A Lindgren, Högåker 12.30, 3) M Agren, Mullsjö 13.41, 4) S Lindgren, Högåker 13.48, 5) R Westermark, Gräsmyr 14.04, 6) F Lindblom, Olofsfors, 14.11, 7) J Tegenfeldt, Nordmaling, 14.59, 8) B Sandström, Nordmaling, 15.00, 9) A Gradin, Gräsmyr 15.10, 10) A Lindgren, Gräsmyr 15.33.



Övre raden fr. v.: Rune Gustafsson, Olofsfors, segrare i yngre oldboysklassen, Dan Andersson, Rundvik, segrare bland äldre juniorer, Ulf Björklund, Sunnansjö, segrare i yngre juniorklassen, Malte Lydig, Nordmaling, segrare pojkar A. Undre raden fr. v Evy Lindblom, Olofsfors, segrare damklassen Viveca Magnusson, Nordmaling, äkte fint bland flickor B. Fortare än många pojkar. Med långa flåtor äkte Inger Nyberg, Gräsmyr, Valdemar Nordberg, Norrfors, kommunmästare bland äldre oldboys.

2/3 1966

80 år fyller den 3 mars hemmansägaren Adrian Sikström, Aspeå, Lögdeå.

Han är född i Aspeå där han på sin tid övertog en del av det stora fädernehemmanet. Dessförinnan hade han under ett flertal säsonger arbetat i stuveri i Rundvik. Han var nämligen bara 16 år när han började stuva stav och splitvad på skutor. Jämsides med det dagliga arbetet på gården arbetade Sikström fram till sin pensionering i stuveriet och var vintertid i skogen. Nu har han överlämnat hälften av sitt jordbruk till en son och den andra hälften driver han kreaturslöst.

3/3 1966

Gesäll- och mästarbrev ^{3/3} utdelade i Nordmaling

Urmakare Börje Zakrisson, Nordmaling, fick häromdagen motta mästarbrev i urmakeri vid den traditionella årsmötesmiddagen, som hantverksföreningen höll gemensamt med köpmannaföreningen. I 12 år har 30-åriga Börje Zakrisson hållit på med urmakeri och nämns bör att han även har gesällbrev i optik.



Urmakaren Börje Zakrisson, Nordmaling, med sitt mästarbrev.

Mästarbrevet utdelades av hantverksföreningens mästarbrevsombud, urmakarmästare Gösta Agren, som tillika är Börjes läromästare.

Gesällbrev utdelades till damfrisörskan Margareta Ahlfeld, Nordmaling, utlärare hos makarna Ebba och Erik Öberg, Nordmaling. Hon var dock inte närvarande.

Vid träffen hälsade köpman Gustaf Adolf Agren, Mullsjö, välkommen Direktör Erik Nilsson, från grossistfirman E A Öhlund, Örnsköldsvik, berättade minnen från den 60-åriga tid som grossistfirman haft Nordmalings köpmän som kunder. Vidare lockade spezmakaren Ingemar Strömberg, Nordmaling, fram massor av skratsalvor.

ÅRSMÖTET

Vid det årsmöte, som Nordmalings hantverksförening tidigare hållit, nyvaldes i styrelsen tapeterarmästare David Nordberg, Nordmaling, och omvaldes fotograf Donald Ahlfeld (ordförande), verkstadsägare Alvar Bäckström och boktryckare Allan Arvidsson. Tidigare valda i styrelsen är fabrikschef Hjalmar Larsson, Lögdeå, målarmästare Ivan Söderberg, Nordmaling och konditorimästare Ivan Johansson, Nordmaling.

Bland de frågor som diskuterades kan nämnas vad man kunde göra för ungdomen inom kommunen. Urmakarmästare Gösta Agren hävdade att kommunen bör anställa en ungdomsledare. Trots en livlig diskussion fann man ingen patentlösning. Alla var dock positivt inställda till att något måste göras. För att vidareutveckla frågan beslöt man inbjuda ledamöterna i kommunalnämnden och skolstyrelsen för att inför dessa få vidareutveckla medlemmarnas syn på ungdomsproblemen i Nordmaling av idag och föra fram vad man anser bör kunna göras.

Industrin satsar 34 milj i Rundvik Bygge till våren

Rundvik (VK) Om allt går efter beräkning kommer den stora industribyggnaden vid Nordmalings ångsågs aktiebolags masonitefabrik i Rundvik att kunna påbörjas i vår. Det meddelandet lämnar företagets verkställande direktör, disponent **Arthur Brunberg** vid ett samtal med VK på torsdag. Det är en direkt följd av arbetsmarknadsstyrelsens beslut på onsdag att ge företaget ett lokaliseringsbidrag med 4,8 miljoner och ett lokaliseringslån om 7 miljoner kr.

Disponent Brunberg är mycket glad över beslutet, som till alla delar överensstämmer med den framställning som gjordes hösten 1965. Men det fanns så goda skäl för framställningen, att bolagsledningen strängt taget aldrig svävat i någon större oro. Under tiden har vi arbetat vidare med detaljplaneringarna för utbyggnaden och

vi är så långt på väg, att vi räknar med att kunna påbörja arbetet redan i vår, berättar disponent Brunberg.

Vi räknar sedan med att själva utbyggnadsarbetet och maskinmonteringarna bör vara klara inom två år och att vi bör komma igång med den utökade produktionen

Forts sidan 12 spalt 2

omkring årsskiftet 1968/1969. Totalt beräknas kostnaderna till 13,7 miljoner i byggnader och 20 miljoner i maskiner. Mycket folk kommer att få sysselsättning under byggnadstiden och den utökade produktionen beräknas sedan ge sysselsättning för ytterligare 170 man vid industrin.

Raden av entreprenadhandlingar beräknas snart gå ut till byggnads-entreprenadfirmor av olika slag.

80 år fyller den 5 mars i hemmansägaren **Albert Sundkvist**, Nordanbäck, Nyåker.

Han är född i Aliden men flyttade i unga år med sina föräldrar till Nordanbäck. Där skaffade man sig hemman och den egendomen blev en dag Alberts. Sedan har han styrt och ställt till långt in på gamla dar. Men nu har han överlämnat egendomen till sonen. Hans maka, som städse stått vid hans sida, avled förra hösten.

Som jordbrukare har **Albert Sundkvist** visat många goda egenskaper. Under sin kraftiga dagar var han ofta sysselsatt i skogen, i kolning och timmerdrivningar. Men han var också en aktad och duktig byggnadssnickare. En uppskattad arbetskraft i sin bygd. 80-årsdagen firar han med till synes obrutna krafter hos en dotter i Fin-spång.

75 år fyller den 5 mars förra byggnadsarbetaren **Karl Bäcklund**, Mo, Lögdeå.

Han drev under en följd av år droskrörelse i Mo, men slutade med denna verksamhet i början av 2:a världskriget. **Bäcklund** flyttade då till Katrineholm där han en tid arbetade vid ett linberedningsverk. Efter hemkomsten har han i huvudsak hållit på med byggnads- och anläggningsarbeten fram till sin pensionering. Han är känd som en lugn och stillsam man.



Disponent
Arthur Brunberg

OBS!

Lägre entré
före kl 20.30.

Nästa dans
Lördag 19/3



Åter en TOPPEN-
DANSKVÄLL



LÖRDAGEN den 5 mars kl. 21-01

JÄTTEPOPULÄRA

GUNNAR KINCH med sin orkester

RUNDVIK

4/3
1966

4/3 1966

5/3 1966

75 år fyller den 6 mars tvillingbröderna förre sågverksägaren Bror Berggren, Nordmaling, och fastighetsägaren Oskar Berggren, Göteborg.

De är födda i Djupsjö, Nordmaling. Bror Berggren började som nöring valla kor sommartid och efter skolan tog han tjänst som bonddräng, först i Länged och sen hos riksdagsman Wiklund i Brattfors 21 år gammal gifte han sig och började därmed arbeta på egen hand. Vintertid var han i skogen och sommarsångerna på Norrbysskär. Under denna tid hade han sitt hem i Brattfors. Berggren flyttade sen till Levar där han byggde en fastighet och hade ett mindre jordbruk vid sidan om förvärsarbetet som byggnadsarbetare. Omkring 1935 började han med sågverksrörelse. Först med ett ambulera sågverk, varefter han övertog ett sågverk på Notholmen i Nordmaling. Detta drev han till 1936.

Under senare år har Berggren arbetat hos Bröderna Wallander, Nordmaling, med diverse snickerier, men med skoltavelramar som specialité. Han är änkan sen 1962. Bror Berggren är ordförande i Nordmalings nybildade pensionärsförening.

Oskar Berggren började som bagerilärling i Norrbystånd. Sen tog han värvning vid I 20, Umeå, och blev kvar där under ett antal år som bagare i regementsbageriet. Han började sen vid SJ och har under många år varit bosatt i Malmberget och Kiruna. Efter pensionering från SJ flyttade Berggren till Göteborg där han köpt en fastighet.

Som ett kuriosum kan nämnas att samma dag som bröderna Berggren fyller, är har deras syster, fru Betty Jonsson, Vadet, Hörnefors, måta till framlidne hemmansägaren Gustaf Adolf Jonsson, högtidsdag. Hon fyller 70 år den 6 mars.

50 år fyller den 7 mars linjemästare Johan Westervall, Nordmaling.

Han är född i Brände, Nysätra. Där växte han upp i ett jordbrukarhem och var hemma och arbetade i jord och skog tills han 1947 flyttade till Häknäs, där han började som linjearbetare åt Vattenfall. 1957 flyttade familjen Westervall till Nordmaling. Numera är Westervall linjemästare och har som sådan under de senaste fyra åren lett linjearbeten vid Långviksmon.



8/3

Nåab-mästerskap med 74 deltagare

Åsele (V)K Nordmalings ångsågs AB:s, Nåabs, skidmästerskap för damer och herrar gick på lördag i Lillögda, Åsele med 74 deltagare i de fem klasserna. Per Bergenholm på skogskontoret agerade tävlingsledare och deltog själv i spåret. Högåker och Lögdeå kammade hem vardera två mästerskap medan Lillögda tog det femte. Lagstriden vanns av Lögdeå som för det hämtade hem vandringspriset för andra gången. Tid: 2.01.31.

Göte Odell, Högåker, var överlagren bland herrar veteraner och Evy Lindblom, samma distrikt, vann enkelt bland de yngre damerna medan Elsa Eriksson, Lillögda, bara var fyra sek före Viola Molander, Fredrika, bland oldgirls. Rune Gustafsson, Lögdeå, suverän bland herrar oldboys och favoriten Ivar Sjögren, Lögdeå, tog hem seniormästerskapet i hård kamp med Börje Hansson, Lögdeå och Osten Söderström, Högåker, som stannade på samma tid. Högåker kom tvåa i lagstriden med tiden 2.04.41.

Resultat:
Veteraner, herrar: 1) G Odell, Högåker 13.02, 2) E Holmberg, Vindel 14.08, 3) K Johansson, Högåker 14.17, 4) H Norberg, Vindel 15.34, 5) U Hörnqvist, Högåker 15.40, 6) I Domeij Lillögda 16.31, 7) F Nording Lögdeå 19.34.

Damer: 1) E Lindblom, Högåker 13.44, 2) G Johansson, Högåker 14.40, 3) M-L Lindgren, Högåker 14.44, 4) G Burström, Skogskontoret 15.24, 5) L Jonsson, Bredträsk 16.28, 6) M L Jonsson, Bredträsk 16.28, 6) M Norberg, Skogskontoret 1.31, 7) M Olofsson, Karlsbäck 16.33, 8) B Eekerskog, Lillögda 16.32.

Oldgirls: 1) E Eriksson, Lillögda 17.27, 2) V Molander, Fredrika 17.31.

Oldboys: 1) R Gustafsson, Lögdeå 24.53, 2) A Gustafsson, Högåker 25.46, 3) T Lindgren, Högåker 25.48, 4) B Lundqvist, Lögdeå 25.51, 5) J Björklund, Lögdeå 27.25, 6) E Nordin, Lillögda 27.51, 7) H Eriksson, Lillögda 28.34, 8) S Paulsson, Lillögda 29.24, 9) I Sorsén, Sorsele 29.44, 10) R Strinnholm, Bredträsk 30.34.

Seniorer: 1) I Sjögren, Lögdeå 22.55, 2) B Hansson, Lögdeå 23.16, 3) ÖSöderström, Högåker 23.16, 4) L Ledin, Bredträsk 24.01, 5) T Johansson, Högåker 24.05, 5) O Strinnholm, Bredträsk 24.09, 7) K Lundqvist, Lögdeå 24.36, 8) U Björklund, Lögdeå 24.48, 9) K Lögdeåström, Högåker 25.46, 10) R Andersson, Karlsbäck 26.11, 11) T Gustafsson, Lögdeå 26.14, 12) B-L Bjelkeby, Karlsbäck 26.20, 13) U Johansson, Sorsele 16.23, 14) K Hansson, Lillögda 26.31, 15) S Lindström, Högåker 26.31.

10/3 1966

Trevåningsbebyggelse önskvärd i Nordmaling

Nordmaling (VK)
Nordmalings kommuns byggnadsnämnd beslöt vid sammanträde på onsdagen att hålla på sitt tidigare fattade principbeslut om trevåningsbebyggelse i kvarteret Draken. Plan för bebyggelse i tre våningar har upprättats av VAB men är ej fastställt. Byggnadsnämndens ordförande Karl Björklund att påskynda ärendet hos VAB samt underhandla med Gustafsson om utformning av lämplig hustyp i tre våningar. Ärendet brädskar nämligen. Hyresbrist föreligger i Nordmaling och man vill få med bygget i årets kvot.

Byggnadsnämnden hade inget att erinra mot att kommunalnämnden ställer mark till förfogande på Levaräkern till HSB för byggande av egnahem och flerfamiljshus.

Byggnadslov för egnahem beviljades Eje Nording, Nordmaling för nybygge på Lögdeå 2.45 och Sven-Edrik Sjöberg, Rundviksverken, för nybyggnad i kvarteret Kolaren, Rundvik. Byggnadslov för om- och tillbyggnad av bostadshus Hemgården 44 i kvarteret Kantbänken beviljades Bertil Eriksson, Rundvik.

Hans Westerlund, Holmsund och Björn Boman, Lidingsö beviljades byggnadslov för sommarstugor på avstyckningar från Järnäs 1.32. Bygglöv för sommarstuga fick även Kurt Holmquist, Umeå. Han avser bygga på avstyckning från Ava 1.3.

Folke Renman, Nordmaling, beviljades byggnadslov för redskapsbod i kv Gäddan nr 1, Nordmaling, efter inlämnande av reviderade ritningar. Däremot bordlades Ake Olssons, Nordmaling, ansökan om byggnadslov för egnahem i kv Boken, Nordmaling och Ingemar Nyberg, Levar, an-

sökan i samma ärende gällande nybyggnad i kv Alen 1. Dispens för uppförande av bensinstation på Prästbordet 1:69 (Rödviolen) tillstyrktes för Bert O Granberg, Märsta. Mot att Lars-Erik Lindgren bygger egnahem på avstyckning från Gräsmyr 1:12 hade nämnden inget att erinra.

Karl-Erik Persson, Balsjöåsen, som sökt arrende av industritomt föreslogs få hyra mark vid hamnplanen. Ärendet remitterades till hamnstyrelsen för vidare beslut.

Vid sammanträdet närvar distriktslantmätare Björn Ahlqvist, Umeå och lantmäteritekniker Otto Westergren, Umeå. Lantmätare Ahlqvist skall nu överta lantmäteriet inom Nordmaling efter avlidne lantmätare Jerker Snellman. Nordmaling kommer således att överföras till Vännäs lantmäteridistrikt vars kontor kommer att flyttas till Umeå. Byggnadsnämnden beslöt att förordastriktslantmätaren i Vännäs distrikt till ny mätningsman.

Förutom dessa beslut föredrogs en rad delgivningar. Bland annat den nya planen angående infart från E4 till Rundvik och ett större markförvärv i Rundvik.

11/3 1966

+

Min älskade make,
vår snälle far,
morfar och farfar

**Axel Eugen
Strömberg**

* 1/12 1891
† 9/3 1966

har lugnt och stilla lämnat oss,
syskon, släkt och vänner, i stor
sorg och saknad.

Olofsfors, Nordmaling
den 9 mars 1966

HANNA STRÖMBERG

Karin
Sigröd och Otto
Anna-Greta och Bertil
Arnt och Gärdis
Lars och Ellsabeth
Märta och Arne
Nils
Ulla och Rolf
Barnbarnen

Jesus lät mig städse börja
i ditt namn allt vad jag gör,
att jag måtte framgång spörja,
och så sluta, som jag bör.
Kom, o Jesus, bliv mig när,
låt mig bliva där du är.

Jordfästningen äger rum i Nord-
malings gravkapell söndagen den
20 mars kl. 9.45. De som med sin
närvaro önska hedra den avlid-
nes minne, inbjudes efter hög-
mässan till församlingsgården.
Meddelas endast på detta sätt.
I stället för blommor tänk på
Lutherhjälpen.

DÖDSFALL

Eugen Strömberg, Olofsfors. På Nordmalings sjukstuga avled på onsdagen förra trädgårdsarbetaren och gårdskarlen Eugen Strömberg, Olofsfors bruk. Han var 74 år och sörjes närmast av makan Hanna, född Öberg, barn, sonhustrur, svär-
söner, barnbarn och syskon. Han öner, barnbarn forsbo. Eugen Strömberg började som pojke tjäna sitt levebröd vid bruket. Han intresserade sig mest för jord- och trädgårdsarbete och blev med tiden något av en självlärd trädgårdsmästare. Han hade ansvaret för herrgårdens stora trädgård under många år och blev en av bolagets trotjänare. På senare år arbetade han mest som gårdskar. Händig som han var klarade han både målning, tapetsering och allt möjligt i reparationsväg. Han var i flitig aktion långt in på ålderns dar.



14/3 1966

+

Min älskade make,
vår käre far, farfar och morfar

Rickard Severin Forsberg

* 17/11 1896 † 11/3 1966

har lugnt och stilla insomnat i tron på sin Frälsare.
Sörjd men i ljusst minne bevarad.

Ava, Lögdeå den 11 mars 1966.

HANNA

Erling och Signe
Sture och Ann-Sofi
Jarl och Birgit
Jeanette och Bengt
Sören och Eva
Eroder
Barnbarn

Sv. ps. 569: 3.

Begravningen sker i stillhet.

Rickard Severin Forsberg, Ava, Nordmaling. På Nordmalings sjukstuga avled på fredagen förra byggnadssnickaren Rickard Severin Forsberg, Ava, Nordmaling. Han var 69 år och sörjes närmast av maka Hanna, född Eriksson, fem barn, svärdöttrar, svärson, en broder samt barnbarn.

Han var född i Mo, Nordmalings socken men flyttade redan som 20-åring till Husum, där han fick anställning som byggnadssnickare vid sulfatfabriken. 1944 råkade han ut för en svår olyckshändelse i arbetet, då en byggnadsställning rasade. Han blev invalidiserad och förtidspensionerad. Långt dessförinnan hade han byggt egen villa i Husum, det var 1927, och han blev kvar i Husum till 1963 då han köpte gårdsfastighet i Ava och flyttade tillbaka till sin hemkommun.

Han gjorde sig känd som en duktig yrkesarbetare under sin krafts dagar och han var en uppskattad arbetskraft hos Mo och Domsjö. Han var mycket intresserad av blommor och trädgård, något som i högsta grad smittat av sig till barnen.

14/3 1966

5 öre/kubikfot i Nordmaling

Vid årsstämma med Nordmalings virkesförsäljningsförening på lördagen fastställdes styrelsens förslag om att kontant utbetala, som efterlikvid, 5 öre per kubikfot levererat virke. Sammanlagt utbetalas som efterlikvid 11.064 kronor. Räkenskapsåret är föreningens första.

Vidare beslöt stämman att gottgöra medlemmarna med sex procents ränta på insatskapitalet. Efter utbetalning av efterlikviden och stadgenlig avsättning till insatskontot redovisar föreningen en nettovinst på 1.074 kr.

Under innevarande säsong har föreningen tecknat kontrakt med ett 60-tal leverantörer inom Nordmaling, Bjurholm och Grundsunda. Av tecknade kontrakt att döma kommer föreningens verksamhet öka i betydande omfattning.

Styrelsen, bestående av Carl Björklund, Nordmaling, Henning Norgren, Brattfors, Arne Sahlen, Järnäs, Claes Eriksson, Hörnsjö och Helmer Johansson, Djupsjö, omvaldes.

15/3 1966

15/3

+

Min älskade maka, vår kära mor
och farmor

**Ebba Lovisa
Olsson**

f. Lövdahl
* 11/8 1918
† 13/3 1966

har hastigt lämnat oss, djupt
sörjd och saknad men i ljusst
och tacksamt minne bevarad av
oss, släkt och vänner.

Nordsjö, Norrfors den 14 mars
1966.

GÖTRIK OLSSON
Harry och Birgit
Micael, Thomas
Kerstin
Marcus

Vad Du lidit ingen känner
Ty Du själv Din bördar
Syntes glad bland Dina vänner
Fastän Du så plågad var,
Ditt hjärta som klappat
Så varmt för oss alla
Och ögon som vakat
Och strålat så ömt.
Har stannat och slocknat
Till sorg för oss alla
Men vad Du har gjort
Skall aldrig bli glömt.

Tack för allt. Vila i frid!

Begravningen sker i stillhet.

DÖDSFALL

Ebba Olsson, Nordsjö, Norrfors. På Nordmalings sjukstuga avled på söndagen fru Ebba Lovisa Olsson, född Lövdahl, Nordsjö, Norrfors, maka till hemmansägare Götrik Olsson. Hon var 47 år och sörjes närmast av maken, barnen Harry, rörmontör, Husum samt Kerstin och Marcus, studerande, sonhustru och barnbarn.

Fru Olsson var född i Stensele och kom som helt ung till Nordsjö, där hon gifte sig 1940. Hon var en duktig och intresserad lantbrukarhustru och ägnade all sin kraft åt det hemmet. Inom bygdens föreningar var hon ledamot bl a i styrelsen för bygdegårdsföreningen och medverkade på sin tid i att Nordsjö, i och med att skolan drogs in, där skulle få egna samlingslokaler.



Medlemmarna sätter sina namn på pränt i charterbrevet. Det är faktor Greger Grundström, Olofsfors, som skriver sitt namn under överinseende av nordmalingsklubbens president Olof Lundqvist t. v. och guvernören Nils Eric Quist, Luleå t. h.

Nordmalings Lions Club har firat charterfest

Nordmalings Lions Club fick sin officiella start på lördag, då man hade charterfest, som inleddes i Nordmalings kyrka och med avslutningen förlagd till Levar hotell. Vid charterhögtidligheten var alla de 21 chartermedlemmarna med damer närvarande och charterbrevet överlämnades vid ceremonin i kyrkan av distriktsguvernören, transportchef Nils Eric Quist, Luleå.

Högtidligheten i kyrkan inleddes med en kort andaktsstund, som hölls av komminister Sigvard Spinnell. I sitt tal erinrade han om betydelsen av att ha tjänandets idé som målsättning i föreningsarbetet. Att hjälpa andra, att hjälpa sina medmänniskor är någonting stort som har en stämulerande effekt.

Medan alla de 21 nya lionsmedlemmarna radade upp sig framme vid altaret överlämnade distriktsguvernören charterbrevet till nordmalingsklubbens president, folkskolläraren Olof Lundqvist, Nyåker. Chartermedlemmarna fick sedan, en efter en, skriva sina namnteckningar på charterbrevet.

Vid en middag som sedan följde på Levar hotell förekom tal av presidenten, Olof Lundqvist, distriktsguvernören Nils Eric Quist, som framförde Lions 101:a distrikt Polars välgångsönskan. Nordmalings kommuns lyckönskan tolkades av kommunalnämndens vice ordförande Herbert Bylund. För Bjurholms Lions Club (som är fadderklubb för Nordmaling) talade dess president Nils Svanberg, för Nordmalings rotaryklubb dess president Frans G. Holmlund. Flaggspellet för den nya klubben överlämnades av vice distriktsguvernör Harry Liljesäter, Umeå och zonoordföranden Axel Helin, Vännäs. Vidare talade vid middagen fabrikkör Philip Fredriksson, folkskollärare Curt Ahlberg och komminister Sigvard Spinnell. Familjen Ahdén, Nordmaling, underhöll med musik och festen avslutades med dans.

HALVARSSON SPURTBESEGRADE LUNDEMO



Suveräne junioren Evert Olsson demonstrerar sitt härliga flyt.

Lima-Evert lika snabb som seniorerna i Rundvik

Rundviks elljusslopp på onsdagskvällen blev ett skarpt envig mellan startkompisarna Jan Halvarsson och Magnar Lundemo. De tre första varven drog den lille norrmannen varpå Halvarsson försökte gå loss det fjärde varvet, men Magnar kom igen på femte och då såg det ut som om det skulle bli norsk seger. I sista varvets sista motbacke satte dock Janne Halvarsson in den sista och vassaste slöten och på den vann han. "Månen" Karlsson gjorde en god prestation genom att bli trea bara 23 sek. efter.

Sin segervit fortsatte Lima-junioren Evert Olsson. Över de tre varven var det bara Halvarsson och Lundemo som åkte snabbare.

Ingvar Sandström har fortfarande känning av sin skada och startade inte. Inte heller Ragnar Persson åter. Janne i tävlingen där Asarna-löparna Pecka Eriksson och Hans Evaldsson i stället tillkommit.

Magnar Lundemo och Janne Halvarsson startade i per minuten efter "Månen" Karlsson och det blev mellan dessa tre som kampen om segern och rymsättan som var första utslut.

Magnar Lundemo startade frikt men Halvarsson hängde med och det gick rakt undan på det två km långa varvet. 5,24 på första varvet och inte stort sämre på andra som också Lundemo drog. "Månen" Karlsson hade förlorat några sekunder på första varvet och var 3 sek. efter två varv. De första varven körde även paret Osten Zakrisson-Ola Lundgren frikt undan. Liksom paret Pecka Eriksson-Hans Evaldsson och Sune Sundqvist som startat senast och skadade draghjälp.

På 4a varvet gick Janne Halvarsson upp och hjälpte till med färdhållningen, men hastigheten blev faktiskt sämre. Halvarsson klagade också över smärtor efter Wäja-löpingen och när Lundemo salfade i med ett ryck strax före vareningsen för femte gången trodde man att Halvarsson var slagen. Lundemo hade faktiskt ett lag ledningen med nästan 30 m och publiken var nog inställd på att Lundemo skulle vinna.

Den som däremot inte ville förlora var Janne Halvarsson, som i sista motbacken på sista och sista varvet satte in en ordentlig slöt och skaffade sig 29 m förväntas som han sedan höll in i mål.

Femte varvet gick dock så snabbt för paret Lundemo-Halvarsson att "Månen" Karlssons segerfundemåga förosvann direkt.

På slutvarven suckade även Pecka Eriksson mycket och blev helt resolut fränkät av Tjörningen Hans Evaldsson. Även paret Zakrisson-Lundgren förlorade en hel del på de två sista varven.

Tiderna efter 3 varv var för de bästa: Lundemo-Halvarsson 16:12, "Månen" 16:44, Zakrisson 18:48, Lundgren 18:49 och Zakrisson 16:56.

5) O Zakrisson, Lycksele 34,31, 6) O Lundgren, Rundvik 34,28, 7) K Johansson, IFK Umeå 34,28, 8) A Eriksson, Lycksele 36,00, 9) P-E Eriksson, Asarna 36,08, 10) S Sundqvist, IFK Umeå 35,13, 11) L Höglund, IFK Umeå 35,43, 12) B Höglund, Lycksele 35,44, 13) O Mörström, Molbo 36,11, 14) K-A Nylander, MoDo 36,13, 15) R Backlund, Trehörningsjö 36,34, 1) L Norén, MoDo 36,42, 17) K Lindgren, Hågelbäcks 38,12, 18) B I Jonsson, Trehörningsjö 38,26.

Äldre juniorer 6 km: 1) E Olsson, Lima 16,49, 2) P Fredriksson, Skel-

EVERT OLSSON SNABB

Juniorens åkte tre varv och Evert Olsson, med Peter Fredriksson som startkompis, var samerligen inte sämre än seniorerna evad det gällde ett sållo fart. På första varvet hade Evert 5,24 medan Lundemo-Halvarsson hade 5,21. Efter tre varv hade Evert Olsson åkt ifrån Peter Fredriksson 10 sek. men den marginalen fick Lima-pojken på den sista km.

Jan-Ivar Berg hängde med fint i början och hade på första varvet bara förlorat en sekund, efter två varv 3 sek och i mål 11 sekunder på Evert Olsson. Däremot tycks Öve Aström ha en liten downperiod just nu och efter att ha dragit det första varvet på 4 sek sämre tid än Evert Olsson förlorade han ytterligare 15 sek. på de två sista varven.

Några hundra tittade på i det västra vidret och rekordtabellen skidföret. Prisutdelningen förrättades en halvtimme efter tävlingen och många vackra priser delades ut.

Lia
Seniorer 12 km: 1) J Halvarsson, Föllinge 33,32, 2) M Lundemo, Norge 33,52, 3) B Karlsson, Valdemarsvik 35,21, 4) H Evaldsson, Asarna 34,00.



Bengt "Månen" Karlsson satte järg på elljussloppet.

Min älskade make, min käre far, svärfar och morfar
Gunnar Jonsson
* 7/3 1884 † 15/3 1966

har på Nordmalings sjukstuga, efter en längre tids sjukdom, stilla insomnat. Sörjd av oss samt övrig släkt och vänner, men i ljusst minne bevarad.

Djupejösaågen, Nordmaling den 15 mars 1966.

NAEMA JONSSON
Beatrice och Allan
Björn, Katarina

Farväl i vänner kära
Farväl i Herrans namn.
Gud skall själv mig hemåt bära
I sin säkra fadershand.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 27 mars kl 9.45. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångnes minne inbjudes till Församlingsgården efter högmässan. — Meddelas endast på detta sätt.

17/3 1966

80 år fyller den 22 mars fru Viktoria Josefina Grundström, Högåker, Nordmaling, maka till framlidne jordbrukaren Olof Fridolf Grundström.



Hon är född i Sala, men flyttade med sina föräldrar till Norrland i mycket unga år. Fadern var med om att bygga norra stambanan, och familjen följde med i släptåget från den ena i stationsorten till den andra. Redan som 10-åring blev Viktoria Josefina moderlös,

och hon fick ta det ansvar i hemmet som rätteligen skulle ha tillhört hennes mors.

1916 ingick hon äktenskap med jordbrukare och skogsarbetaren Olof Fridolf Grundström i Klöse, Nordmalings socken. De övertog ansvaret för det arrendejordbruk, som tidigare brukats av makens föräldrar. Ett jordbruk som de friköpte av bolaget 1927. I deras hem fick också hennes äldre far, liksom senare även svärmodern, sin fristad. Ett tungt ansvar åvilade på nytt hemmets allt i allo. Maken var ute i skogsarbete hela dagarna och ansvaret för hem och ladugård åvilade maken. Det var tur att det inte var så mycket tal om semester på den tiden.

Sedan 1936 åtnjuter Viktoria Josefina Grundström vård på Nordmalings ålderdomshem.

Sven Cronier
Rirgitta Holmlund
Bekistuna Nordmaling
Mottagning i Nordmaling 27 mars
Vigsel i Nordmalings kyrka
Påsklordag.



Rolf Dalén, Nordmaling och Harald Edlund, Lögdeå, provar brudkronan på blonda Lisbeth Bäckmans huvud. I förgrunden en del andra alster.

Silversmide populärt kursämne i N-maling

— Jag drömde en natt att jag skulle göra en brudkrona. Säg dess utformning i drömmen, vaknade och gjorde en skiss. Sen klippte jag till den i papp och nu när den är färdig anser jag den riktigt snygg. Om någon av mina barn vill använda den vet jag inte, men det var i alla fall roligt att göra den berättar distriktsveterinär Rolf Dahlén, en av de mera aktiva i den kurs i silversmide som på onsdagen avslutades i Nordmaling.

Om nu brudkronan kanske blivit hamrat fram ur silverplåtar under mest uppmärksammas är den ändå bara en del av de många vackra alster, som de tolv som gått kursen förfärdigat. Dop- och prydnadsskålar, stilrens, ljusstakar, vackert formgivna vaser, punschbägare, servetteringar, smycken m m har kursdeltagarna

intresset för kursen har varit enastående, omtalar Olle Haeggman. Även när vargavintern var som värst hade vi fullt antal elever. Ungefär halva antalet var med i en liknande kurs förra året och hade givetvis stort försprång.

Att intresset är stort bevisas av att vid kurslutet, då veterinär Dalén tackade kursledaren och överlämnade en present, flera deltagare uttryckte en förhoppning om att det skall bli silversmide även nästa år. Redan nu kom flera med en förhandsanmälan. Kursen har gått i studieförbundet Medborgarskolans regi.

18/3

23/3 1966

+

Vår lilla pappa
min käre son, vår broder

Sven Danielsson

* 6/7 1927
† 21/3 1966

har lämnat oss. Sörjd och saknad.
Nordmaling och Asele
den 22/3 1966

LILLEMOR, EVA
Aldrig far
Syskonen

Solen har dalat, dagen är slut,
Stilla är klappande hjärtat.
Ljvut är att vila från lidandet
ut,
Somna från allt som har
smärtat.

Jordfästningen äger rum i still-
het.

Sven Danielsson, Nordmaling. Gummireparatören Sven Danielsson, Nordmaling, avled natten mot måndagen. Han var 38 år och sörjes närmast av fadern Anders Danielsson i Asele, tre syskon samt barn. Han var född i Asele och lärde sig i unga år till gummireparatör. 1946 kom han till Nordmaling, där han fick anställning som gummireparatör på en bilverkstad. Efter en del andra anställningar återknöts han till yrket 1961 då han erhöll anställning hos F Holmlunds Bil- och Motortjänst i Nordmaling. Han var känd som en skicklig yrkesman inom sitt gebit.

23/3 1966

VIGSEL



Skoogsarbetaren Ivan Halvard Söderlind, Klöse, med maka Ingrid, född Andersson, Mo, Lögdeå, dotter till herr Ruben Andersson och hans maka Astrid, född Rossander. Vigseln förrättades i Nordmalings prästgård av kontraktsprosten Johan Hedquist. (Foto, André, Nordmaling).

23/3 1966

80 år fyller den 24 mars fru Hilda Axberg, född Bäck, pensionärshemmet, Nordmaling.



Hon är född i Kronoby, Finland, där hon växte upp under svåra ekonomiska förhållanden. Föräldrarna hade i ex några kor men ingen jord. Födan till kreaturen fick de bärga från arrenderade sjö- och utmarker. Efter att ha varit hemma och skött föräldrarna till deras död gifte hon sig 1909 med Wilhelm Axberg. 1930 kom makarna till Sverige och bosatte sig då i Holmsund. Till nordmalingsbygden kom de 1941. Bosatte sig först i Långvattnet och sen i Brattsbacka. Maken dog 1954. Fru Axberg flyttade då åter till Långvattnet, där hon bodde i gamla skolan tills hon 1963 fick en fristad på Nordmalings pensionärshem. Fru Axberg har varit känd som en duktig sömmerska.

23/3 1966

18 lägenheter planeras i ny Rundviks-fastighet

Kommunalnämnden i Nordmaling tillstyrker ett förslag från styrelsen för siffelsen Nordmalingshus om att få uppföra ett hyreshus om 18 lägenheter i Rundviks samhälle. Bostadsfastigheten, som blir den andra i ordningen av den här typen i Rundvik, kommer att placeras på samma tomt som det tidigare, vinkelrätt mot detta.

Kommunalnämnden har beslutat tom projektering och uppförandet av fastigheten. Kreditfrågan skall upptagas till senare behandling på särskild framställning från styrelsen. Till kommunens representant i den nya byggarbetsnämnden omfattande Umeå A-region beslöt kommunalnämnden välja redaktör Herbert Bylund, Nordmaling. IFK Rundvik planerar uppförandet av en klubbstuga vid idrottsplatsen på Manhem. Kostnaden beräknas till 40 000 kronor. Riksidrottsförbundet lämnar ett bidrag på 5 000 kronor och kommunalnämnden föreslår ett kommunalt bidrag på högst 15 000 kronor. Nämnden beslöt försälja tomt nummer 4 i kvarteret Sälén i Nordmalings samhälle till fabrikör Helmut Fischer. Kostnad, inklusive gatukostnadsersättning, 3 800 kronor. Harry Eklund, Långed får 200 kronor i kommunalt bidrag till vatten-täkt. Kommunalnämnden beslöt slutligen, att kostnaden för inköp av ny skolbuss på sträckan Nordmaling-Baggård-Nyåker, kronor 85 627 skall utgå ur medel i investeringsfonden.

23/3 1966

Familjegudstjänst i EFS bönhus i Gräsmyr var det i söndags eftermiddag. Hans Johagen inledde och sekreterare Maria Gerhardsson hade ett samtal med barnen inom ramen för aktionen "Mission 100". Hon levandegjorde missionen via flanellograf och magnefonläggning. Söndagsskollärarna stod för den materiella välfägnaden. Maria Gerhards-son avslutade med att tala över Midfastosöndagens aftonsångstext. På förmiddagen gästades bönhuset av komminister S. Spinnell, Nordmaling, som predikade i högmässan, varefter följde nattvardsgång. Kollekt upptogs till EFS mission.

RLF-möte i Gräsmyr. I Gräsmyrs bygdegård har Gräsmyrortens RLF-avdelning haft årsmöte. I styrelsen omvaldes Verner Jakobsson och Severin Jonsson. Avgående styrelseledamoten Artur Österlund avtackades med present och blommor. Avdelningens ordförande är Emil Nyberg. Till ombud vid ortsförbundsstämman utsågs Verner Jakobsson och studieorganisationsledare Hans Johagen, Sven Holmgren och Birger Becklund. Ett 30-tal medlemmar från byarna Mullsjö, Hummelholm, Torrböle och Gräsmyr närvar vid årsmötet.

24/3 1966

70 år fyller den 25 mars fru Tea Palmqvist, Brattsbacka, Nyåker. Hon är född i Brattsbacka och fick tidigt börja hjälpa till i hemmet. Även efter ingången äktenskap bodde makarna kvar i Brattsbacka, där nu fru Palmqvist efter makens död bor hos son och sonhustru. Hon är medlem i ortens filadelfiaförsamling.

25/3 1966

NORDMALING MIMER
Lörd 9, Rundvik sönd 8. Bf.
"En västern som slår hårt"
DET VILDA LANDET
Fruktansvärt rolig - skratt och skrök
SKOTT I MÖRKER
Peter Sellers
Rundvik Lördag kl 8
Nordmaling Söndag kl 7. Bf.

25/3 1966

75 år fyller den 26 mars fru Elin Johansson, född Grönlund, Norrfors, maka till före hemmansägaren Herman Johansson.
Hon är född i Grönnäs. 1918 gifte hon sig och fick då ett lantbrukarhem i Västansjö att vårda. Efter tjugo års äktenskap övertog de makens färdnehemman i Vackerås och de brukade det till 1956, då de köpte en gårdstfastighet i Norrfors.



25/3 1966



Bibelstudium avskräcker inte. Einar Ersholt och Berit Olofsson har här samlat Hans Eriksson, Billy Nyberg, Mats Forsberg och Per Hesse till undervisning.

26/3 1966

Skidskoleslut i Nordmaling

På onsdag var det stor skidskoleexamen i Nordmaling. 28 elever i Nordmalings skidfrämjares barnskidskola visade vid den forna badhällan vid hamnen mamor och pappor prov på sina färdigheter. Akte utför backen så det bara sjöng om det och hade skoj med stafett, spåråkning m.m.

Höjdpunkten för elevenna - förövrigt lika många flickor som pojkar - var korvgrillning över öppen eld. Det uppskattades. Knattarna orkade med både två och tre korvar. Som avslutning delade ledarna ut diplom till nybörjarna, 14 till antalet, och "Kalle Lagg" till dem som var med i barnskidskolan för andra och tredje året. "Kalle Lagg" i guld fick Janne Johansson, men så har han även hunnit med att bara barnskidskolelev i fyra år.

Diplom fick Eva Tjärnström, Ulf Holgersson, Leif Wallin, Kristina Norberg, Matz Hansson, Elisabeth Blomqvist, Torbjörn Nyberg, Carina Arvidsson, Annette Persson, Torbjörn Jonsson, Ullrica Chley, Micael Asberg, Erik Karlsson, Leif Lindberg, Anders Järbom och Yvonne Brannberg.

Bronsmärke tilldelades följande Asa Söderström, Anni Jogedahl, Susann Öberg, Birgitta Milbradt, Gunnar Lindahl, Jan Nordström, Anders Lindström, Anna-Karin Hesse, Bengt Erik Hesse och Maria Westman.

Ledare för barnskidskolan har varit Ruth Agren, Elsa Lundh, May Chley och Anna-Stina Hesse. Föräldrarnas tack till ledarna framfördes av Dan Jernbom, Nordmaling. Som ytterligare bevis på att föräldrarna uppskattade ledarnas arbete fick dessa blommor.

Ett 60-tal scouter invigs i Nordmaling

Nordmaling (VK) På söndag blir det stor scoutinvigning i Nordmalings baptistförsamlings olika kapell. I Filadelfia, Nordmaling, kommer ett 25-tal J 1-Or, som baptisterna kallar, sin scoutverksamhet, att avläggas scoutlöftet. I Salemkyrkan i Mo blir det ett 20-tal och lika många i Rundvik. Baptistförsamlingen tog upp scoutverksamheten på sitt program hösten 1965 och resultatet har blivit över förväntan.

Kårchef eller J1-ledare som hon egentligen kallas, är fröken Berith Olofsson, Rundvik.

Det är mycket roligt att vi fått börja med J 1. Flickorna och pojkarna är så intresserade, berättar fröken Olofsson. Förutom sedvanligt scoutarbete, naturkunskap och sjukvård har vi bibelstudium på vårt program

och det avskräcker inte - tvärtom. Till sommaren hoppas vi kunna ordna läger och utflykter.

Avdelningschef i Nordmaling är fru Ulla Ersholt, Olofsfors. I Mo leder pastor Sven Jansson scoutarbetet medan folkskollärare Lennart Berg är chef för avdelningen i Rundvik.

J 1:or är mellan 9-12 år. Några J 2:or har man inte än. Det är pojkar och flickor mellan 12 och 16 medan äldre ungdomar, som gått J 1 och J 2 blir J 3:or.

Invigningen kommer att förrättas av juniorsekreterare Georg Landh, Örebro. Han har varit i Nordmaling under sista veckan och givit ungdomarna en sista finslipning före invigningen.

28/3 1966



Avslutningsmusik hos gitarrister na i Nordmaling. Fr v Asta Berglund, Allan Jakobsson (ABF-bas i Nordmaling), kursledarinnan Elvy Adén, Gudrun Österlund, Britt Fredriksson, Marine Sundström och Lilly Eriksson. I kursen har vidare deltagit Erna Sundström och Maj-Lis Stigeland.

31 ABF-cirklar i Nordmaling

Rundvik (VK) ABF har livlig verksamhet i Nordmaling i vinter. Men så har ju också vintern liksom varit skapt för studier och innesittande. Kommunbasen för ABF, förman Allan Jakobsson, Rundvik, berättar för VK, att man har haft 31 förrapporterade cirklar, fördelade inom Rundvik, Lögdeå, Mo, Nordmaling, Olofsfors och Brattsbacka.

Utöver själva kursverksamheten har man ordnat med en lekskola för förskolebarn i Rundvik, som främst tagit sikte på trafikundervisning. Den här verksamheten kör man för tredje året i följd och har finansierats mycket tack vare kommunala bidrag och stöd från Nordmalings ängsågs aktiebolag. Två underhållningsaftnar har ABF ordnat, dels med gästspel av Kyndelskvartetter och dels en "Ferlin-afton" för pensionärer.

Nu befinner man sig just på avslutningsstadiet och cirkel efter cirkel avslutar verksamheten. Härn kvällen var det avslutning för en nybörjarkurs i gitarrspel i Nordmaling, med fru Elvy Adén, Nordmaling som kursledare. Det har varit pling-plong under 15 veckor och avslutningsmusiken skvallrade om goda anlag.

Den 20 april håller ABF gemensam kursavslutning på ordenshuset Rundvik. I samband med avslutning en blir det utställning och ett fin underhållningsprogram, lovar her Jakobso.



— I Rundviks kyrka vigdes på lördagen platslagaren Olof Gunnar Granberg, Umeå, och korrespondenten Rita Simone Micaelsson, dotter till fabriksarbetaren Allan Micaelsson och hans maka Agnes, född Brunström Rundviksverken. Vigseln förrättades av kyrkoadjunkt Eskil Granström.

— I Vindelns prostgård vigdes på lördagen snickaren Karl Algot Bergström och Nensi Maria Othilia Agren, Hällnäs. Vigselförrättare var prosten Gunnar Fastborg.

50 år fyller den 29 mars distriktsveterinär Rolf Dalén, Nordmaling.

Han är född i Stockholm. Efter avslutade studier på veterinärhögskolan i Stockholm 1944 följde diverse vikariat. Under åren 1945-1947 tjänstgjorde han som assistent på veterinärhögskolan. 1947 blev han distriktsveterinär i Överkalix där han stannade till 1953 då han flyttade till Nordmaling. Här efterträdde han framlidne distriktsveterinären Bertil Westman. I Nordmaling jätt han 1962 uppföra en egen villa. Den har betecknats som "villan annorlunda" i sin moderna men mycket trivsamma stil, och är belägen på Nordmalings samhälles förnämsta plats uppe på Kalkällbergets sluttning.

I Nordmaling har Rolf Dalén axlat ett flertal uppdrag. 1960 blev han ordförande i hälsovårdsnämnden. Han sitter även med i Västerbottens hälsovårdsförbunds styrelse. Konstintresserad som han är har han skött konstföreningen i Nordmaling och tillträtt ordförandeposten. Vidare sitter han med i Hammargårdens styrelse. Nordmalings rotaryklubb har i honom en av sina mest aktiva medlemmar och han var klubbens president rotaryåret 1960-1961.

En rad vackra hobbyarbeten pryder hans hem, särskilt silversmiden. H. B.



Förbundsmästaren G Engman, Rundvik, tillsammans med Norsjöträffens segrare J Sundkvist, Arjeplog.

G. Engman förbundsmästare

Vid söndagens "Norsjöträff" deltog nära 300 skyttar. Tävligen som hölls i Hedträsk-terrängen gällde också förbundsmästerskap. Tredjeklasskytten Gillis Engman, Rundvik, satte skyttar i högre klass på plats och med sina 40 träffar erövrade han förbundsmästerskapet.

Lagtävlingen vann Umeå med 109 träff, före Norsjö med 108. Målen var belägna från 125 till 570 m. Norsjöträffens segrare Jim Sundkvist, Arjeplog, ansåg tävligen tillhöra de svårare.

Förbundsmästerskap: 1) G Engman, Rundvik 40 träff, 2) V Bergkvist Norsjö 38, A Rask, Rundvik 38, K M Öman, Löfvånger 37, P Falkman Bureå 37, S Isaksson, Gunnarn 37, V Lindgren Umeå 37, S Edlund, Umeå 36, S Nyberg, Umeå 36, J Agling, Gunnarn 36, E Rådström, Stensele, 36, H From, Norsjö 35, T Ögren, Umeå 35, H Nilsson, Sörmjölle 35, R Åström, Brattbyn 35, I Hjelte, Norsjö 35, E Lundström, Brattbyn 35, K Wallin, Sörmjölle 35, B Lindahl, Ljusvattnet 35.

Norsjöträffen:

Veteraner: 1) E Rådström, Stensele 31, 2) J Holmner, Gunnarn 28, 3) H Ström, Norsjö 27, B Sandkvist 1 20 26, H Åberg, Stensele 25, O A Persson, Åsele 25, R Jonsson, Fällfors 22.

Klass 3: 1) G Engman, Rundvik 34, 2) A Lindholm, Drängsmark 30, G Andersson, Kronlund 27, A Öberg Adak 27, R Persson Norsjö 27, A From, Gargnäs 26, E Lindgren, Vännäs 26.

Klass 4: 1) B Öman, Löfvånger, 31, 2) J Andersson, Ramselefors 28, 3)

N Nordvall dito 27, K Johansson Skellefteå 27, I Granström, Umeå 27
Klass 2: 1) I Lindblom, Norsjö 28, G Lund, Bureå 28, 3) H Lövgren Malå 27, V Persson, Klemensnäs 27 V Nilsson, Norsjö 27.

Klass 1: 1) A Holmgren, Umeå 28, H Holmlund, Fällfors 24, K Engman, Rundvik 19.

Klass 5: 1) J Sundkvist, Arjeplog 35, 2) J Agling, Gunnarn 35, 3) Å Rask 33, K M Olsson Löfvånger 35 V Bergkvist Norsjö 32, G Forsgren Brännland 32, B Lindahl, Ljusvattnet 32, V Lindgren, Umeå 32, E Lundström Brattbyn 31, P Falkman Bureå 31.

Bengt "Mänen" Karlsson och Roland Hedström gav Sverige en fin dubbelseger vid söndagens skidtävlingar i Vysoke Tatry som aspirerar på att bli tjeckisk VM-arrangör 1970. Sträckan mätte 30 km och 38 man ställde upp.

30 km: 1) Bengt Karlsson Sverige 1.42.01.0, 2) Roland Hedström Sverige 1.42.27.8, 3) Edward Budny Polen 1.42.33.8.

Damer 10 km: 1) Eva Paulusova Tjeckoslovakien.

28/3 1966

30/3 1966

Krönika från Nordmaling

MAN TALAR OM att vi haft en sträng vinter. Ja, rena vargavintern säger somliga. Och visst har det varit ovanligt kallt, men för att kunna tala om vargavinter får vi gå tillbaka över 70 år i tiden. Till år 1894 då det var mycket kallt och vargen strök omkring i Levar och Nordmaling. Två vargar tog man död på. Sedan dess har inte varg uppmärksamats i Nordmaling.

— Ja, den vintern var det över 40 grader kallt många gånger när vi skulle gå i skolan, berättar förre telereparatören Frans Henriksson, Nordmaling. Kvicksilvret frös. Ibland var det så kallt i skollokalen att vi fick gå hem.

Renhjordar gick det året ända ned mot Järnäsklubb. Med renarna följde vargen. "Gråbenen" strök runt omkring husen i Nordmaling och Levar. Hundar och katter som vistades ute bara försvann.

Alla var rädda för de kringstrykande bestarna. Att vargen förekom så långt nere vid kusten var inte vanligt ens på den tiden och man visste inte riktigt hur man skulle bete sig.

ERIK ERIKSSON i Levar la ut en vargsax. Även om han väl troligen inte var så förslagen i konsten att fånga varg gick en best i fällan. Drog denna med sig en lång väg men fastnade, när han skulle krypa igenom en gårdsgård och blev där skjuten. Det lär ha varit en verkligt stor varg. Varg numro två gick sitt öde till mötes genom förgiftning. Det var dåvarande postmästare Dahlen som ordnade med giftet.

— Jag minns hur dom hade hängt upp de två vargarna på ett staket i Levar, säger nu 81-åriga Henriksen. Alla var vi glada över att ha undsluppit den "vargavintern" med livet i behåll.

ETT MÄRKESÅR var även 1894 för Olofsfors bruk. Då gjordes den sista smältan i masugnen och masugnsdriften lades ned efter att ha varit i drift i 132 år.

Efter innevarande vinters enda "vårdag", då smältvattnet forsade från taken och 20 plusgrader kunde läsas på termometern tog kung Bore på nytt ett fast tag om naturen. Vi fick uppleva vinterns första verkligt hårda snöstorm med igenyrda vägar och meterhöga drivor som följde. Men även om det just nu ser ut att vara långt till våren kommer

30/3 1966

LYSNING

Välter Eriksson
Gunhild Dyhr
Hummelholm Nordmaling
Vigsel den 9/4 1966.
Tel.adr.: Hummelholm, Öreälv.

31/3 1966

50 år fyller den 1 april fru Magda Elisabet Olofsson, född Nilsson, Rundviksverken, maka till fabriksarbetaren Bo Olofsson.

Hon är rundviksflicka till bördan och har varit bosatt i industrisamhället hela sitt liv. Hon gifte sig 1938. Med åren byggde makarna ett egna hem ute i Fjärdänget. Runt omkring detta har makarna skapat en vacker villaträdgård och vilken fru Olofsson sommartid omsorgsfullt vårdar. Omsorgen om de sina — hon är mor till tre barn — samt hemmet och trädgården är hennes stora intresse. Vid sidan om är hon bl a aktiv i Rundviks kvinnoklubb.

den säkert inom någorlunda normal tid.

Bäcken hemma vid gården ligger ännu gömd under meterdjupa drivor. För en tyst tillvaro under snö och is. Den 20 april brukar den brusa för fullt. Vi får se om den inte även i år håller tiden. Efter denna långa utdragna vinter bör vi ju få en fin vår och sommar.

Anders.

30/3